



Nyhedsbrev maj-juni 2018

Sommerfornemmelser

Sikke en skøn maj måned, som vi har fået lov at opleve. Alt det grønne er med til at sprede glæde og opmuntring. Der har været rigtig mange retræter afholdt her i vinter og forår, huset er blevet flittigt brugt, det er vi meget taknemmelige for.

Kommende retræter

Foreningens sidste retræte inden sommerferien bliver d. 8.-10. juni, hvor sr. Angela vil lede i meditativ dans. Ud over de enkle meditative dansetrin vil der også være god tid til både egen og fælles fordybelse. Naturen omkring Ådalen er bare så smuk lige nu, hvor alt er grønt og blomstrende. Der er stadig ledige pladser.

De Åndelige Øvelser og individuel vejledt retræte

Efter sommerferien fortsætter vi med at udbyde de åndelige øvelser i 3 opdelte perioder á 10 dage. Opstart d. 31. aug til 11. september. I denne periode kan man begynde på del I eller fortsætte på del II eller III, hvor den enkelte nu er kommet til. I samme periode kan man også vælge et færre antal dage, hvor man kan få en individuel vejledt retræte.

Update på køb af nabohus

Nabohuset, som vi omtalte i forrige nyhedsbrev, har nu fået en ordentlig tur. Stueplanet er færdig og gennemrenoveret. Stor tak til jer, der gav en hånd med i processen. Kælderetagen mangler stadig. Vi vil informere om mulighed for at hjælpe til, når vi har overblik over næste etape. Bl.a. skal gulvet hugges op, der skal graves ud og isoleres i gulvet, så det er en noget større omgang. Vær gerne med til at bede om mulig økonomi til at gennemføre renovering af kælderplanet.

Referat af generalforsamlingen d. 4. april

Kunne du ikke deltage i den årlige generalforsamling, kan du læse et referat på foreningens hjemmeside www.aadalenretraete.dk.

Jesu liv i det skjulte

Vi vil gerne afslutte dette nyhedsbrev med denne lille refleksionstekst af Henri Nouwen:

Størstedelen af Jesu liv var i det skjulte. Jesus levede sammen med sine forældre i Nazareth "og var lydlig imod dem" (Luk. 2:51), og dér "gik han frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker" (Luk. 2:52). Når vi tænker på Jesus, så tænker vi mest på hans ord og mirakler, på hans lidelse, død og opstandelse, men vi må aldrig glemme, at før alt det levede Jesus et enkelt skjult liv i en lille by langt væk fra alle de betydningsfulde begivenheder. Jesu skjulte liv er betydningsfuldt for vor egen åndelige vandring. Hvis vi ønsker at efterfølge Jesus i ord og i gerning i Gudsrigets tjeneste, så må vi først og fremmest stræbe efter at efterfølge Jesus i hans enkle, ubemærkede og meget almindelige liv i det skjulte.